

Έτσι βλέπουν το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πυξίδα»

«**ΓΙΩΡΓΟ**, όταν το 2004 σου δώσαμε ρητή εντολή να τα αλλάξεις όλα, μήπως θα έπρεπε να έρθεις σε ρήξη με το καθεστώς ΠΑΣΟΚ; Το πρόβλημα δεν ήταν ο Γιάννος ο Παπαντωνίου ή ο Νεονάκης στο Ρέθυμνο που χάσαμε το 2007. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πυξίδα, δεν έχουμε αρχές ιδεολογικές (πώς να κωνέψουμε την παρουσία των Μάνου - Ανδριανόπουλου στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας το 2004;), δεν έχουμε αξιοκρατία στο Κίνημα. Πόσοι από τους νυν βουλευτές του Κινήματος ήταν γνωστοί στην κοινωνία και πριν ασχοληθούν με την πολιτική; Ή με άλλα λόγια, πώς θα με πείσετε εμένα να ασχοληθώ προσωπικά με την πολιτική, όταν την ίδια ώρα προωθούνται άτομα με μηδενικό βιογραφικό; Προσωπικά, για την πολιτική εξουσία, δεν μου καίγεται δεκάρα. Για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων, όμως, όσα λίγα γνωρίζω σε ποιον αποδέκτη μπορώ να τα πω θεσμικά, ώστε να αξιοποιηθούν για τη Δημόσια Υγεία και άρα για το γενικότερο καλό της κοινωνίας και όχι την καθεστωτική προώθηση κάποιων νομενκλατούρας; Τέλος, καθεστώς ΠΑΣΟΚ είναι οι επώνυμοι σύμβουλοι που με κινήσεις ανεμοδούρας δηλώνουν ότι ψηφίζουν όψιμα Γιώργο».

Γιάννης Ζαμπετάκης
Λέκτορας Χημείας Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Δεν θέλω να νομιμοποιήσω ένα δεξιό ΠΑΣΟΚ»

«**ΤΟ ΠΑΣΟΚ**, μετά το 1986, ακολουθεί συνειδητά δεξιά πολιτική η οποία κορυφώθηκε δραματικά το 2004. Μετά το 2004 όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά υπερασπίστηκε το κακοποιοτικό παρελθόν του. Γι' αυτό τιμωρήθηκε ξανά και θα τιμωρευτεί από τον λαό ο οποίος του έδωσε αλλεπάλληλες ευκαιρίες. Ο λαός δεν αναζητεί λίγο καλύτερη Δεξιά. Οραματίζεται - θέλει - απαιτεί σαφή αντιδεξιά πορεία! Δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ όμως είναι και δεξιόστροφες και βαθιά διεφθαρμένες. Δεν θέλουν ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Υπονομεύουν κάθε τέτοια άποψη, θέση, προοπτική. Όμως, οι διαγραφές και η επιβολή σιωπής δεν είναι η λύση. Αν συμμετείχα στις διαδικασίες για εκλογή προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίζα Γ.Α. Παπανδρέου, αλλά συνεχίζοντας τη δημόσια κριτική ως δικαίωμα και υποχρέωση. Ο Ευάγγ. Βενιζέλος δεν αποτελεί λύση. Όμως δεν θα συμμετάσχω (ξανά) στις διαδικασίες εκλογές προέδρου, επειδή δεν επιθυμώ να νομιμοποιήσω ένα ΠΑΣΟΚ της δεξιόστροφης κυβερνητικής περιόδου 1986-2004, αλλά και της μετέπειτα λειτουργίας».

Γιάννης Ζωχιάς
υπ. βουλευτής Β' Αθηνών και Κέρκυρας

«Τα “γνραιά” πρόσωπα να αποχωρήσουν»

«**ΕΔΩ ΚΑΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ**, βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα να χειρίζονται τις θέσεις-κλειδιά του κόμματος χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι ο λαός αποζητεί αυτήν ακριβώς την αλλαγή· ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Για τη συλλογικότητα και την ενότητα του κόμματος καλό θα ήταν τα “γνραιά” πρόσωπα να αποχωρήσουν, πριν οδηγήσουν σε διάλυση το σοσιαλιστικό κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ας μη ριζώσουν τα πάντα, ας αλλάξουμε τις παλιές ρίζες με καινούργιες. Ας μη φτάσουμε στην αιώνια μονιμότητα του Κάστρο και της Παπαρήγα. Αλλάξτε τα στελέχη για να αλλάξει η πορεία του ΠΑΣΟΚ από καθοδική σε ανοδική, να πάει το κόμμα μπροστά».

Λαοκράτης Παπαδόπουλος, Αθήνα



Του Τάσου Αναστασίου

«“Ναι” στον Γιώργο, “όχι” στους συνωμότες

«**ΛΕΜΕ “ΝΑΙ”** στη διαφορετικότητα του Γιώργου Παπανδρέου, λέμε “ναι” στον πολιτικό του πολιτισμό, λέμε “ναι” στην εντιμότητά του, λέμε “ναι” στο ήθος του, λέμε “ναι” στον αιρετικό τρόπο που πολιτεύεται, λέμε “ναι” στις καινοτόμες ιδέες του όπως αυτή, που μας δίνει τη δυνατότητα ως απλοί φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ να εκλέξουμε τον πρόεδρο. Ψηφίζουμε - στηρίζουμε Γιώργο Παπανδρέου και λέμε “όχι” στους συνωμότες, “όχι” στα παρακέντρα εξουσίας των καναλαρχών και των εκδοτών, “όχι” στην αλαζονεία, “όχι” στην υπεροψία, “όχι” στη Δεξιά!
ΥΓ: Τώρα δεν λέμε, φωνάζουμε “Γιώργο μπροστά με τσεκούρι και φωτιά”».

Κωνσταντινόπουλος Ηλίας

«Ο Γιώργος ελπίζει για την αναγέννηση»

«**ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ** κοινώς αποδεκτό ότι από τις κάλπες της 11ης Νοεμβρίου θ' αναδειχθεί και πάλι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Γ. Παπανδρέου. Η υποστήριξη προς το πρόσωπό του, για μια ακόμα φορά, από τους φίλους και τα μέλη του Κινήματος, αποδεικνύει ότι η επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια απλή εκλογική διαδικασία αλλά αποτελεί το επιστέγασμα της προσπάθειας για την αναγέννησή του, αποτελεί την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας. Χρέος του Γ. Παπανδρέου την επομένη των εκλογών είναι να ξεκαθαρίσει την ιδεολογική φυσιογνωμία του Κινήματος ώστε να αγγίξει και πάλι τα προβλήματα και τις ανάγκες του λαού μας και να το αναγάγει, για την επόμενη δεκαετία, σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων του τόπου μας».

Θ. Πίτσος
Δίστομο
Βοιωτίας



«Ο Β. Βενιζέλος έχει τις απαντήσεις»

«**ΜΕ ΒΑΣΗ** το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ξαναγίνει κυβέρνηση δίχως μισό έως ένα εκατομμύριο νέες ψήφους. Στις 12 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του θα κληθεί να απαντήσει πώς θα επιτύχει αυτή την εισροή πολιτικού αίματος. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος έχει ήδη δώσει απάντηση στο ερώτημα: φυγή προς τα εμπρός, πολιτική εξωστρέφεια και άνοιγμα στην κοινωνία. Ο Γιώργος Παπανδρέου αντιθέτως οχυρώνεται πίσω από κομματικά συρματοπλέγματα, οικογενειακές παραδόσεις και μια ρητορική ρήξη που όχι μόνον αποξενώνει, αλλά βασικά εκθέτει τις δικές του αντιφάσεις. Τεχνοτροπία Πικάσο θυμίζουν οι προσδριτικές ανακολουθίες στο ΠΑΣΟΚ. Από τη μια μεριά ο Γεώργιος επέλεξε αυτοβούλως το one-man-show στις εκλογές του 2007, από την άλλη όμως διαμοίρασε τα θραύσματα της ήττας στο συλλογικό “εμείς”, εν συνεχεία στη ραδιοϋργία εσωτερικών “υπονομευτών” και τελικά στη δεύτερη τετραετία Σημίτη. Είναι η ιστορική διάλειψη ηγετικό προσόν;».

Ηλίας Χρυσοχοϊδης, Ph.D.
Στάνφορντ, Καλιφόρνια.

«Μόνο ο Βενιζέλος μπορεί να φέρει τη νίκη»

«**ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ** του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος και της δημοκρατικής παρατάξεως, συνειστείτε πριν είναι πολύ αργά. Φέρατε το Κίνημα στο χείλος του γκρεμού, δημιουργήσατε το μίσος και τη δικινομία ανάμεσα στα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο περιμένετε; Όλα δείχνουν πως ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος μόνον μπορεί να κερδίσει τον κ. Καραμανλή και τη Ν.Δ. Είναι πιο ικανός, ευλογώτατος, με πυγμή και σθένος. Γιατί εναντιώνεστε; Αυτή σας η επιμονή δείχνει πως αποβλέπετε σε προσωπικά συμφέροντα και όχι στο συμφέρον του Κινήματος. Εμείς εδώ αγωνιζόμαστε για το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και στις πιο δύσκολες στιγμές του '89 τρέξαμε, ταλαιπωρηθήκαμε, διαθέσαμε όλα τα μέσα, οικονομικά, ηθικά, κινηθήκαμε με αεροπλάνα, με τα αυτοκίνητά μας, κατεβήκαμε στην Ελλάδα να ψηφίσουμε το ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος, έπειτα από τόσες αποτυχίες και γκάφες, έπρεπε να είχε παραιτηθεί. Εάν επανεκλεγεί πρόεδρος ο κ. Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς ή θα διαλυθεί ή θα συρρικνωθεί στο 32%».

Ιορδανίδης Αχιλλεύς
Waiblingen Γερμανίας



«Σημασία έχει να ξαναγίνει Κίνημα»

«**ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ** του ΠΑΣΟΚ έπειτα και από αυτήν τη βαριά ήττα δεν είναι ζήτημα προσώπων αλλά πολιτικών. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπόρεσε σήμερα να πείσει διότι αφενός δεν έδωσε εξ αρχής ένα κεντροαριστερό πολιτικό στίγμα κάτι το οποίο έχει χάσει από το 1996 και αφετέρου γιατί δεν έκανε γενναία αυτοκριτική όχι μόνο για τις χαμένες εκλογές του 2004 αλλά και για την οριακή νίκη του 2000. Σήμερα ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία να γίνει ξανά το ΠΑΣΟΚ Κίνημα. Να διώξει από πάνω του όλα εκείνα τα στοιχεία του κρατισμού και του πάθους του για εξουσία. Να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν ένας καλός “τεχνοκράτης”, ο οποίος εξηγεί στους Έλληνες με νούμερα πώς είναι και πώς θα γίνει η ζωή τους. Να γυρίσει με ξεκάθαρο τρόπο στις ρίζες του και να μεταγγίσει στο αίμα του το τρίπτυχο “εθνική ανεξαρτησία”, “λαϊκή κυριαρχία”, “κοινωνική δικαιοσύνη”, ώστε να μη θυμάται την 3η του Σεπτέμβρη μόνο απ' τα προεκλογικά μπαλκόνια για λόγους συσπείρωσης και πάνω από το μνήμα του ιδρυτή του.

Να διατυπώσει ξεκάθαρα θέσεις για την αναδιαμόνη του πλούτου με αλλαγή του φορολογικού συστήματος, για την πραγματική αποκέντρωση με οικονομική αυτονομία των Δήμων, για την απαλλαγή των υποψηφίων στις τοπικές εκλογές από τα χρίσματα, για τη διατήρηση στρατηγικών επιχειρήσεων στο κράτος, για την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Να εξηγήσει με διαύγεια πώς θα προστατευθεί το περιβάλλον και κυρίως πώς θα αυτονομηθεί το πολιτικό σύστημα από τις πιέσεις των ομάδων συμφερόντων. Σημασία έχει το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει Κίνημα με καθαρές κεντροαριστερές πολιτικές θέσεις, οι οποίες θα διαμορφωθούν έπειτα από διάλογο με την κοινωνία και όχι μέσα σε κλειστά γραφεία και οι οποίες θα είναι δεσμευτικές ώστε το ΠΑΣΟΚ να χαράξει πορεία όπως εκείνη του Ανδρέα ο οποίος από το 14% πήγε στο 48% μέσα σε 7 χρόνια».

Φραγκίσκος Γεωργιλιάς
Πολιτικός επιστήμονας
Μέλος ΠΑΣΟΚ Χανίων

«Είστε όλοι σας υπόλογοι»

«**ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ** του ΠΑΣΟΚ είμαστε η ραχοκοκαλιά του Κινήματος. Παλεύουμε, τρέχουμε, ξοδεύουμε δυνάμεις, αγωνιζόμαστε, ματώνουμε κάθε μέρα, για να το στηρίζουμε, για να το κρατάμε ενωμένο και δυνατό, για να το μεγαλώσουμε... Εσείς οι “καπεταναίοι”, τα λεγόμενα μεγαλοστελέχη του ΠΑΣΟΚ, φοράτε το στέμμα σας, κάθεστε στον θρόνο σας και απολαμβάνετε τις δημόσιες θέσεις σας, τη δημοσιότητα και τους πακουλούς μισθολούς σας. Εσείς τα μεγαλοστελέχη του ΠΑΣΟΚ έχετε όλοι σας μεγάλη ευθύνη, είστε όλοι σας υπόλογοι, διότι χωρίσατε το ΠΑΣΟΚ σε παραπάνω από δύο κομμάτια, το λεπλάτησατε, το κάνατε καθεστωτικό κόμμα και έναν κυβερνητικό σχηματισμό, το κάνατε να είναι (ή να μοιάζει με) δεξιό (συντηρητικό) κόμμα. Εμείς τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, δεν θα σας αφήσουμε να το διαλύσετε. Είναι το Κίνημά μας, είναι το κόμμα μας, είναι το κόμμα του λαού».

Απόστολος Δημ. Ηλίας
Δικηγόρος Αθηνών - Μέλος του ΠΑΣΟΚ